

**Kom  
en praat  
mee!**

Het politiek-cultureel Grand café Utopie organiseert in samenwerking met de Haagse Mug een reeks discussie-avonden over de oorlog in Oekraïne.

# Kruitvat Oekraïne

**In april  
en mei  
2022**



**Een reeks  
discussies  
over de oorlog**

**Grand café Utopie**  
Waldeck Pyrmontkade 116  
Den Haag

**UTOPIE**  
GRAND CAFÉ  
RUIMTE VOOR IDEALEN



De Haagse Mug



# april

Di 19 april, 20 uur

## Het effect van propaganda op de Russische samenleving. (EN)

Staatspropaganda leidt tot oorlogen, vernietigt gezinnen en drijft mensen tot waanzin. Waarom is het zo efficiënt, wat maakt het populair?

**Sergey Golubok** is mensenrechtenadvocaat uit St. Petersburg. Hij vertegenwoordigde onder ander cliënten voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zaken tegen de Russische Federatie.

Wo 20 april, 20 uur

## Op zoek naar de-escalatie en een einde aan het geweld. (NL)

Om het geweld in Oekraïne te beëindigen moet het Westen alles doen om een kernoorlog te voorkomen en ruimte te scheppen voor onderhandelingen. Verhoging van militaire budgetten is ongeveer het tegenovergestelde van de-escalatie.

**Wendela de Vries** werkt voor **Stop Wapenhandel** dat onderzoek doet naar wapenhandel en wapenlobby. Wendela pleit voor conflictpreventie, diplomatie en ontwapening.

Do 28 april, 20 uur

## Impact van de oorlog op de wereldwijde voedselzekerheid. (NL)

Russische tanks en raketten voorkomen de oogst van Oekraïense voedselgewassen. Het westen wordt met stijgende voedselprijzen geconfronteerd, van voedselimporten afhankelijke landen met hongersnood en opstanden. Het wereldwijde gebrek aan voedselzekerheid wordt pijnlijk duidelijk.

**Frans van der Steen**, voorzitter van **Stichting Lokaal Voedsel Den Haag**, houdt zich bezig met het thema voedselzekerheid.

[www.utopie.nl/kruitvat-oekraïne](http://www.utopie.nl/kruitvat-oekraïne)

# mei

Di 3 mei, 20 uur

## Pacifisme in tijden van hete oorlog. (NL)

Wat doet deze oorlog met ons, wat blijft er over van pacifistische ideeën en hoe kunnen wij solidair zijn met de Oekraïners? Zijn er ook lessen te trekken voor andere activisten, zoals die van Extinction Rebellion?

**Mari Beks** is antimilitarist en initiatiefnemer van **Onkruit**. Hij is tegen militair geweld, maar vóór verzet van burgers. **Frits ter Kuile** is dienstweigeraar, vredesactivist bij de **Catholic Workers**.

Di 10 mei, 20 uur

## De aangekondigde toch onverwachte oorlog in mijn land. (EN)

De invasie door Rusland kwam niet als verrassing na de oorlogen in Tsjetsjenië, Transnistrië, Georgië, de Krim en Oost-Oekraïne. Sergii zag dit aankomen, zeker na de Oranje-revolutie en de Meidan opstand.

**Sergii Shevchenko** komt uit Kharkiv, hij werkt in de IT en woont nu 5 jaar in Den Haag met zijn partner, die uit de Krim afkomstig is.

Wo 11 mei, 20 uur

## Solidariteit met vluchtelingen. (NL)

De komst en behandeling van gevluchte Oekraïners zorgt voor een messcherpe tweedeling tussen goede en ongewenste (oorlogs)vluchtelingen. Is dat onvermijdelijk? Hoe kom je tot meer empathie en een humaner asielbeleid voor allen?

**Chris Keulemans** is een reizende schrijver. Hij was voorzitter van **ASKV/Steunpunt Vluchtelingen**. In maart reisde hij langs de Poolse grenzen met Oekraïne en Belarus.

[www.haagsemug.nl](http://www.haagsemug.nl)